



Deze nieuwsbrief wordt voorlopig alleen digitaal aangeboden in de regio Noord - Limburg

**Inhoud:**

**Pagina 1**

**Pasen in mijn jeugd**

**Pagina 2**

**Jesus leeft!**

**Alpha = God leren kennen**



## Pasen in mijn jeugd en nu

Ondanks de blijde liederen die we op school over Pasen leerden, regende het meestal met Pasen, dat herinner ik mij toch zo, soms stormachtig maar meestal was het gemiezer. Weer waar je chagrijnig van werd. De spelletjes waar je je in de winter mee vermaakte was je zat en buiten spelen was ook geen optie. Verder zei het Paasfeest mij weinig. Bij kerst hoorde nog de romantiek van dennengeur en kaarsvet, sentimentele liederen en kerstverhalen. Pasen was wat koeler, wat zakelijker: Jezus is opgestaan uit de dood en nu moet je niet meer bang zijn maar hoopvol gaan leven.

Later op het middelbaar was de paasvakantie vooral hard studeren, om de vakken die daarvoor wat achter lagen in te halen. Wat mij toen meer stress dan hoop gaf. Maar wat het paasfeest werkelijk betekende? O ja, ik geloofde best dat Jezus uit de dood was opgestaan 2000 jaar geleden. Maar wat ik daar nu zelf precies aan had was mij totaal onduidelijk.

Twee jaar geleden stond ik in het graf van de heilige graftuin in Jeruzalem, het graf waar Jezus na zijn dood mogelijk in had gelegen. Toen ik daar stond had ik een zeer spirituele ervaring: 'Hij is hier niet'. Nu lacht men mij daar vandaag gemakkelijk mee uit: 'dat wist je toch van tevoren'. Toch ging deze ervaring verder. Hij is hier niet, maar Hij is in Mexico, Kameroen, Azië en zelfs in Noord-Amerika. Jezus is overal waar mensen zijn opgestaan uit hun leven van angst, pijn en mislukking. Om de opgestane Heer vandaag te ervaren moeten we niet naar Jeruzalem maar kijken naar wat

de persoonlijke ontmoeting van mensen met Jezus vandaag met hen doet, hoe dit hen raakt en verandert. Elke christen die leeft vanuit opstandingskracht is een bewijs van de opstanding van Jezus. Het christendom groeit wereldwijd, niet alleen in aantal maar vooral in persoonlijke beleving en kracht. Geloven is vandaag geen cultuur meer, je doet het niet meer om erbij te horen. Christen zijn is nu een persoonlijke keuze geworden. En zelfs in Oudsbergen gebeurt er wat, zie de getuigenissen van de Alpha-cursus.

Pasen is voor mij realiteit, niet alleen dat Jezus 2000 jaar geleden daadwerkelijk uit de dood is opgestaan, maar vooral doordat ik gezien heb hoe zijn opstandingskracht in mensen gaat wonen die Hem uitnodigen in hun leven te komen en hoe dit vervolgens hun leven nieuwe hoop en zin geeft.

Om Jezus te ontmoeten is niet veel nodig. Gewoon een simpel gebed.

***Heer Jezus, ik erken dat ik u nodig heb. Ik schiet tekort op vele fronten in mijn leven. Het ontbreekt mij aan hoop, kracht en liefde. Maar kom in mijn hart, vergeef het verkeerde en vul mij met nieuwe energie, kracht en liefde.***

Ik ben ervan overtuigd dat als u dit gebed oprecht bidt, er iets gaat gebeuren in uw leven.

Hoopvolle  
Paasdagen,  
Gerrit Houtman



## Evangelische kerk De Herberg

Contactadres  
Ann Truyen  
Wijshagerkiezel 79  
3670 Oudsbergen  
of  
Peter Rutten  
Tulpenstraat 3  
3670 Oudsbergen  
+32 484 560 665

Website:  
[www.ekdeherberglimburg.be](http://www.ekdeherberglimburg.be)

Adres voorlopig  
uitgestelde  
samenkomsten  
Meestal:  
Buurthuis Wijshagen  
Dennenstraat 35  
(zie ook website)



Like ons op  
Facebook  
EK De Herberg

Er zijn wereldwijd  
honderdduizenden  
evangelische kerken.  
In België zijn er zo'n  
driehonderd door de  
overheid erkende  
evangelische kerken ( u leest  
er meer over op  
[www.alliantie.org](http://www.alliantie.org) ).

Wij geloven wat de Bijbel  
zegt over God en de mens.  
God heeft de mens lief en  
wil ons een nieuw leven  
geven.

### *‘Hij is begraven en op de derde dag opgewekt, in overeenstemming met de Schrift.’*

Pasen is het feest van nieuw leven, want het leven wint het altijd op de dood. Zoals heel de natuur zich in de lente vernieuwt, zo willen wij ons weer vernieuwen met Pasen. ‘De Heer leeft!’, verkondigen op Paasmorgen de Christenen over heel de wereld.

Voor mensen die niet geloven klinkt deze boodschap misschien een beetje naïef. Een dode, die opgestaan is tot leven, zoiets kan niet, wie kan dat geloven? Voor Christenen is het de kernwaarheid van geloof. De apostel Paulus schreef hierover: *‘Als er geen opstanding is, is ook Christus niet opgewekt, en als Christus niet is opgewekt, is wat wij verkondigen zonder inhoud en zonder inhoud is dan uw geloof’*.

Ik kan bedroefd zijn, kan door angst en zorgen overvallen worden, kan in uitzichtloze situaties terecht komen, maar ik weet dat er steeds een derde dag komt, de dag van de verrijzenis. Hoe troostend en hartversterkend is het dat ik weet dat ik niet geschapen ben voor de dood maar voor het leven, ik niet geboren ben voor verdriet maar voor vreugde, ik ben niet bestemd om te sterven maar om eeuwig leven te hebben. De kerk heeft altijd geleefd vanuit dit

geloof. Pasen hebben wij niet in handen, dat is Gods werk. God zelf heeft de steen van het graf weg gerold. Ons hart is dikwijls ook afgesloten door zware stenen van angst, moedeloosheid en ongelooft. Maar Jezus kan onze stenen wegnemen en ons hart vervullen met echte Paasvreugde. Sta op uit het graf van zelfzucht en ongelooft, rol de stenen weg en stel je open voor het nieuwe leven dat Jezus jou wil schenken. Misschien begint die derde dag vandaag voor jou, als je gelooft dat Jezus op de derde dag verrezen is uit de dood. Als Hij leeft, dan leven wij nu reeds met Hem. In deze geest zou ik jou een zalig Paasfeest willen toewensen.

Frans



## Alpha = God leren kennen



Begin februari ging de Alpha cursus van start. Elke week ontvingen we, samen met de katholieke kerk, 35 deelnemers. We leerden elkaar kennen tijdens de maaltijd, het kijken naar de video's en het napraten in de gespreksgroepjes. Iedereen ontdekte steeds meer welke rol Jezus in ieders leven kan spelen. Verrassend ook om te zien hoe snel vriendschappen en openheid groeiden en men er telkens weer naar uitzag elkaar te ontmoeten. Enkele reacties van deelnemers:



- ◇ Inspirerend
- ◇ Bemoedigend
- ◇ Een heel goed initiatief om geloven weer terug te ontdekken
- ◇ Gastvrij, warm, gemoedelijk, ruim in eigenheid met diepliggende vragen
- ◇ Sterk, brengt vreugde in mijn leven
- ◇ De eenheid in onze groep is geweldig

De avonden zijn onderbroken door de crisis maar worden hopelijk snel weer hervat.