



Evangelische kerk

Nieuwsbrief

April 2019

Deze nieuwsbrief wordt in een oplage van meer dan 2000 stuks huis aan huis bezorgd in:

Meeuwen-centrum

Gruitrode

Meeuwen-zuid

Neerlabbeek

Wijshagen

Pasen 2019

Leef opgewekt

Blijdschap is voor veel mensen een moeilijke emotie.

Want hoe kun je blij zijn als er problemen zijn in je familie, ziekte bij een van je kinderen, als je je zorgen maakt over de toekomst en

last hebt van de gevolgen van het verleden? De wereld heeft er maar één ding op gevonden: sluit je op in het heden, richt je op wat er nu is, met alle prettige hulpmiddelen die er zijn. Want als je het verleden in het heden betreft, voel je schuld en pijn. Kijk je vanuit het heden naar de toekomst komt er angst en onzekerheid bij je naar boven. Hoe kun je dan blij zijn zonder te vluchten in het feestje van het heden?

Pasen zorgt voor een opgewekt leven.

Door Pasen kun je letterlijk en figuurlijk een opgewekt mens zijn, zonder dat je je krampachtig moet focussen op het smalle middelpunt van het heden. Met Pasen kun je gerust zowel het verleden als de toekomst erbij betrekken. Hoe doe je dat?



Wie is God?

Pasen laat ons allereerst zien wie God is. God is niet degene die tegenover je staat, ten opzichte van wie je alleen maar kunt falen en tekortschieten. Want ondanks dat veel van je goede bedoelingen op niets zijn uitgelopen, je verkeerde keuzes hebt gemaakt en nu met de gevolgen daarvan zit, staat jouw Schepper niet tegenover je, maar naast je. Hij is vol van positieve emoties voor jou. God is geraakt door jou.

De reden dat je vaak die ontferming niet voelt is, omdat je boos bent op jezelf.

Jouw probleem is dat je niet goed kan zien dat als je fout bezig zijn, je toch geliefd bent. En dat als jij je zorgen maakt over de toekomst, je onmogelijk kunt genieten.



Ook jij kunt opstaan

Pasen betekent: sta op uit de dood. Laat moedeloosheid, angst, schuldgevoel en schaamte je leven niet langer beheersen. Sta op! Er is Iemand die je uitnodigt om te leven. Ontvang vergeving voor gisteren en aanvaard de hoop voor morgen. God heeft een prachtig plan voor je klaarliggen. Je hoeft het niet zelf te doen, Hij wil het je geven.



Tenslotte

Opgewekt leven, hoe doe je dat? God wil allereerst dat je je bewust wordt van wie je bent; je bent een waardevol en geliefd kind van God. Leef vanuit dit besef. Blijdschap ligt niet zozeer in de verandering van jouw omstandigheden, maar in de eerste plaats in de verandering van je positie. Alleen zo kun je verleden, heden en toekomst samenbrengen en blij in het leven staan. Gaan de omstandigheden dan ook veranderen? Ongetwijfeld, blijdschap is een kracht die grenzen verlegt en nieuwe mogelijkheden ziet. Geloven heeft veel te maken met verlangen. God werkt een verandering in jouw leven via jouw verlangen. Geloven is luisteren naar je diepste verlangen en niet langer naar de stemmen van verwijt, angst en schaamte. Aan welke stem geef jij gehoor?

Gerrit

Op Goede Vrijdag, 19 april 2019 willen we op een bijzondere manier stilstaan bij het lijden, sterven en opstaan van Jezus.

Vijftig minuten en zestien nummers lang nemen Peter, Joëlle en Manuel Laman u mee in het passieverhaal. De stijl varieert van klassiek tot rap en het zal zeker aanspreken bij liefhebbers van Nederlandstalige luistermuziek.

Een stijlvolle manier om het Paasweekend te starten.

U bent van harte welkom, inkom gratis.

Uiteraard is er na afloop nog tijd om na te praten bij koffie of thee.

Hopelijk tot dan

WIJ STAAN STIL

Bij het passieverhaal uit de bijbel.

EEN MUZIKALE VERTELLING DOOR:

Peter Laman: zang, gitaar.

Joëlle Laman: zang.

Manuel Laman: vibrafoon, cajon

Goede Vrijdag 19 april, 20:00 uur.

Buurthuis van Wijshagen
Dennenweg 36
3670 Meeuwen-Gruitrode.

INKOM GRATIS

Info: 089 46 34 21
<https://www.peterlaman.be/page/still>



Organisatie:
Evangelische Kerk Meeuwen

Het nieuwe leven dat God geeft

Verandering

Geef toe, ook voor ons, en de meesten onder jullie, is het even wennen; Oudsbergen.

Een nieuwe naam en een nieuwe start voor de fusiegemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek.

Maar verandering hoeft niet altijd negatief te zijn.

Ook in deze lenteperiode wordt weer alles nieuw en anders, je voelt en ziet het gewoon om je heen.

Mooi gekleurde bloemen, het jonge groene gras, ja ook onkruid komt op uit de grond.

Ooit hoorde ik het volgende: *“Zet onkruid in een mooie vaas en het wordt een prachtige bloem!”*

Velen zullen nu zeggen: ‘Wat is er nu eigenlijk veranderd in de wereld na al die jaren Pasen? Er is nog altijd zoveel onrecht.’

Alles perfect?

Een goede en terechte vraag, maar let op: Pasen betekent niet dat sindsdien alles perfect is, dat we geen problemen meer te verduren krijgen. Problemen zijn nu eenmaal onderdeel van het leven waarmee we allemaal te maken krijgen.

God biedt op Pasen een nieuw en beter leven aan. Leven dat krachtig is en zelfs sterker dan de dood. Jezus is de eerste die dit leven heeft ontvangen en Hij geeft het door aan wie wil.

Dus de opmerking dat niet alles vlekkeloos gaat klopt, maar dat God er niets aan doet, dat klopt niet!

Als je in de opstanding van Jezus gelooft heb je hoop en een positieve visie op de toekomst.

Hoor je het Jezus niet zeggen? *“Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.”*

Hoop voor de toekomst

Met andere woorden, maak je geen zorgen, het komt



allemaal goed, daar zorgt de levende en opgestane Jezus voor. Hij is niet voor niets opgestaan uit de dood!

Hij geeft je niet alleen hoop voor de toekomst, maar ook voor je leven hier en nu.

Het nieuwe leven dat God geeft bruist op vanuit de liefde van God en bewijst zich in liefde naar elkaar en naar de buitenwereld.

Er is dan ook al heel wat veranderd in veel mensens levens door te leven in navolging van Jezus, wanneer we onze ik-gerichte verlangens neerleggen om Hem te volgen.

Als je Hem vertrouwt heb je een leven met Jezus en Hij wil niets liever dan elke dag met jou zijn leven delen.

Houdt steeds dit voor ogen: *“Ik ben met jou, alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld”*

Woorden van Jezus; wat een hoop en rust gevende belofte!

Frans

Evangelische kerk

Contactadres:
Peter Rutten
Tulpenstraat 3
3670 Meeuwen-Gruitrode
0484/560 665

Website:
Wordt hernieuwd
Email:
info@ekmeeuwen.be

Adres
samenkomsten:
locatie zie
www.ekmeeuwen.be

Iedere zondag om
9.45 uur



Er zijn wereldwijd
honderdduizenden
evangelische kerken.
In België zijn er zo'n
driehonderd door de
overheid erkende
evangelische kerken (u leest
er meer over op
www.alliantie.org).

Wij geloven wat de Bijbel
zegt over God en de mens.
God heeft de mens lief en
wil ons een nieuw leven
geven.

Uitnodiging

Evangelische kerk

Paasviering met als thema:

“Met Pasen komt alles goed”

Spreker: Gerrit Houtman

Paaszondag 21 april 2019

Aanvang 10.00 uur

Buurthuis Wijshagen

**We vieren samen de opstanding van
Jezus Christus!**



Iedere week weer van harte welkom

Iedere zondagmorgen bent u van harte welkom bij onze samenkomsten. Vanaf **9.45u** overdenken wij de woorden van God door middel van zang, muziek, eigen inbreng en woorden vanuit de Bijbel. Kinderen hebben een eigen gedeelte in de dienst en zijn daarna in een aparte kinderklas. Na afloop is er koffie en thee. Tot ziens ?!

**Locatie zie onze website
www.ekmeeuwen.be**

