



Evangelische kerk Meeuwen - Gruitrode

Nieuwsbrief

Maart 2018

Deze nieuwsbrief wordt in een oplage van meer dan 2000 stuks huis aan huis bezorgd in:

Meeuwen-centrum

Gruitrode

Meeuwen-zuid

Neerlabbeek

Wijshagen

Pasen 2018

Over enkele dagen vieren we weer Pasen.
Voor de meeste christenen is Pasen het belangrijkste christelijke feest van het jaar. Toch weten veel mensen niet meer (in tegenstelling tot kerstmis?) wat er met Pasen gevierd wordt.
We zetten het even op een rij en vragen de mening van enkele mensen, wat Pasen voor hen persoonlijk betekent.

Met Pasen wordt de opstanding van Jezus Christus uit de dood herdacht en gevierd. Als je naar de ware betekenis van Pasen zoekt, kan je die niet los koppelen van wat er enkele dagen eerder gebeurde; namelijk het lijden en sterven – de kruisiging van Jezus. Op zich niet zo'n opvallende gebeurtenis – er werden in die tijd wel meer mensen gekruisigd door de Romeinen – maar opvallend is dat Jezus van tevoren reeds over de noodzaak van zijn dood sprak en dat Hij zelf hiervoor koos.
God schiep de wereld en de mensen om samen in harmonie te leven. Dat ging echter mis en de gevolgen daarvan zien we dagelijks om ons heen. We leven in een gebroken wereld, waarin wij als mensen het moeilijk vinden om liefdevol met elkaar samen te leven. Zijn dood aan het kruis was in die zin, véél meer dan een gewone terechtstelling. Op deze manier maakte Jezus het mogelijk om de verbroken relatie tussen God en mens te herstellen.

Maar die gebeurtenis op Goede Vrijdag betekende niet het einde van Jezus. Na drie dagen was zijn graf leeg en was gebeurd waar hij al eerder refereerde. Dit is een gebeuren met een grote betekenis:

Het belang van Pasen beter begrijpen.

Een hoopvolle toekomst

De dood heeft niet langer het laatste woord!
Jezus heeft een weg geopend naar een oneindige toekomst. Pasen betekent dat wij als mensen opnieuw kunnen en mogen beginnen - als het ware een nieuw leven - en dat God een nieuwe en hoopvolle toekomst geeft.
Door de verrijzenis van Jezus hebben we hoop en een heel nieuw perspectief op de toekomst gekregen.
'Hoe meer je begrijpt van het lijden van Jezus, hoe groter je verwondering over de opstanding'

Met die wetenschap is het belang van Pasen hopelijk beter te begrijpen.

Ik wens jullie allen een vrolijk, maar vooral een hoopvol Paasfeest!

Frans Jutten
Team lid kerkleiding





Pasen valt op de eerste zondag na de volle maan in de lente, dus Pasen kan op zijn vroegst vallen op 22 maart en op zijn laatst op 25 april. Dit jaar valt Pasen op 1 april en dat is geen aprilvis. Op paaszondag 22 april 1973, een late Pasen in dat jaar, vierde ik voor het eerst Pasen. Ik was bijna negentien jaar oud en toch was dit mijn eerste paasfeest. Dat kwam omdat ik op Goede Vrijdag, dus op vrijdag 20 april 1973

Jezus had leren kennen. Een heel eenvoudig gebed deed mij "wedergeboren" worden: Here Jezus, als U echt voor mij gestorven bent, Here God, als U daar echt in de hemel woont en echt bestaat, Heilige Geest, als U daar bent, toon U aan mij, laat mij dan geloven in U. Ik wil graag geloven, maar u weet dat ik al heel wat jaren niets van U wil weten. Maar als U er echt bent, kom dan in mij, leer mij dan U kennen.

Een heel gemeend eenvoudig gebed. Er kwam die Goede Vrijdag een hele warme gloed in mij. Ik veranderde radicaal. God kwam in mijn leven. Achteraf hoorde ik bij heel veel christenen dat God bij eenieder op een andere manier werkt. God is zo geweldig creatief.

Mijn eerste Goede Vrijdag, met besef dat de Here Jezus gestorven was voor mijn zonden en ervoor zorgde dat ik eeuwig leven ontving, zorgde twee dagen later voor een bijzonder Paasfeest: Jezus stierf, Jezus werd in het graf gelegd maar Hij stond op uit de dood. Jezus leeft! Voor mij klonken de paasliederen opeens echt en het leek wel dat die paasliedjes ook opgestaan waren uit de dood. Ondertussen ben ik 45 jaar overtuigd christen en kan dus

op 1 april voor de 45^{ste} keer Pasen vieren: U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer! Was het die 45 jaar allemaal rozengeur en maneschijn, omdat Jezus Koning was in mijn hart? Neen hoor, maar de levende Jezus doet iets me je, is een Goede Herder, is Levend Water voor je, is voor jou de Weg, de Waarheid en het Leven en verzekert je ... van eeuwig leven. Om dit aan mij en jou te kunnen geven, kostte het Jezus Zijn leven, een dure prijs dus, maar voor jou en mij is het helemaal gratis. Je hebt geen toegangsticket nodig voor de hemel, maar wel een hart waarin je Jezus hebt laten wonen en waarin je Hem zijn gang laat gaan. Jezus, ik wil Hem voor geen goud missen en wil je dat Hij jou ook verrast? Vraag het Hem! En heb je hulp nodig? Kom gerust eens naar onze samenkomst. Kom meezingen en luisteren naar Gods woord. Spreek iemand van ons aan! Van harte welkom!

Tonny Appermont

Lid van ons aanbidningsteam

Je hebt geen toegangsticket nodig voor de hemel, maar wel een hart waarin je Jezus hebt laten wonen en waarin je Hem zijn gang laat gaan.

Ik Ben

Ik Ben, ben gekomen, als een kindje in een stal.

Hij is het, van wie gezegd werd en wordt dat Hij het was, is en die komen zal.

Ik Ben, ben gekomen, midden in jouw nacht.

Ik Ben heb jou omgeven, met Mijn licht, dat ongedacht, je De Weg zal wijzen.

Ik Ben, zal er zijn, om je te laten delen, in Mijn Kracht.

Ik zal er zijn, als pijn en moeite je omvangen.

Als de tegenstander, alles in jouw leven, kapot wil slaan.

Zelfs de dood kan je niet meer bedreigen.

Want Ik Ben, ben er voor jou al in en doorgegaan!

Ik Ben, ben Opgestaan.

Het graf kon Mij niet vasthouden, de dood is voor Mij, op de loop gegaan!

Ik Ben, ben nu bij je, door Mijn Geest.

Hij zal je leiden door het leven, totdat je eenmaal, helemaal bij Mij zult zijn.

Ik zal er zijn en je ontmoeten, op het Grote Feest!

Hans van Wingerden
Schrijver van dit mooie gedicht

Pasen is voor mij het grootste mysterie van het gelovig zijn. God houdt zo onbeschrijflijk veel van zijn schepping, de mens, dat Hij ons een onlosmakelijk deel van zichzelf heeft gestuurd: zijn Zoon Jezus. Hij kwam tussen ons wonen om ons dicht bij de Liefde van zijn Vader te brengen. De verkondiging en het leven van Jezus, zijn lijden, sterven en verrijzenis zijn een scharniermoment in de geschiedenis van de mens.

Als we God kennen en erkennen, met Hem als gids op weg willen gaan, door ons gebed een dialoog, een band van liefde met Hem willen opbouwen worden we niet veroordeeld en gevonnist zoals mensen dat met elkaar doen. Jezus heeft onze schuld op zich genomen. Zijn opstanding uit de dood is het sterkst mogelijke teken van God, die met zijn Zoon ook ons terug dicht bij Hem wil brengen, na ons aardse leven.

Vorige week keken we met de leden van onze huiskring naar de wondermooie film "The Shack", de verfilming van het gelijknamige boek van William Paul Young. De dialogen tussen God als moeder en vader, Zoon en Geest en het hoofdpersonage hebben mij geholpen om beter te begrijpen wat me van kinds af aan regelmatig bezig hield: waarom moest Jezus, die de Liefde en Goedheid in per-

soon is, zo wreed lijden en sterven? Het hoofdpersonage in de film heeft de uitzonderlijke kans dit aan God zelf te kunnen vragen. "Wat hebben we toen *samen* geleden", laat de schrijver God antwoorden. Dit greep mij meteen aan. God was geen toeschouwer op het lijden van Jezus, Hij deelde in zijn lijden.

Pasen geeft mij een buitengewoon bevrijdend gevoel. God veroordeelt ons niet om onze menselijke fouten en tekortkomingen, als we berouw tonen en zijn vergeving vragen blijven we voor eeuwig bewaard in zijn Liefde.

Ria Voet

Deelnemster aan één van onze huiskringen



Pasen betekent voor ons kleur en energie! Zoals een spectrum de kleuren van de regenboog bevat, die tevoorschijn komen als je een bundel zonlicht door een glazen prisma laat vallen, zo leidt de vastentijd ons in zijn 40 dagen van de winter naar de lente waarbij we de natuur kunnen zien ontwa-

ken uit haar winterslaap. Sneeuwklonks en krokussen brengen weer kleur in een somber landschap. De zon is weer vaker van de partij en kleurt de dag zo speels en vrolijk in! De mensen trekken terug de buitenlucht in om vitaminen op te doen en er ontstaan weer gezellige

babbels tussen je burens of passerende wandelaars. Op deze manier kleurt Pasen onze innerlijke mens! De somberheid van de winter symboliseert voor ons een stuk het lijden van Jezus. Het lijden aan het kruis dat nodig was om voor eens en altijd komaf te maken met de donkere somberheid die onze zonden achterlaten, die ons zouden leiden tot de dood!!

Jezus brengt daar verandering in door een besluit te nemen. Hij koos ervoor om alle zonden van alle mensen op Zich te nemen, wat Hem in de diepste somberheid bracht aan het kruis.

Met Pasen verandert Hij die somberheid in een fantastisch

spektakel door op te staan uit de dood waardoor Hij ons het eeuwige leven schenkt, voor wie in Hem gelooft!
Dood tegenover leven...
Somberheid tegenover blijdschap...
Donker tegenover kleur...



Wat een energie komt daaruit vrij! Zonder de verrijzenis van Christus op Pasen, was dood, dood. Maar Jezus brengt leven in je leven én ná de dood!

Jezus koos voor ons en wij kiezen voor Jezus. En het is héérlijk om zelfs op een sombere, moeilijke dag Zijn warmte, liefde en energie te kunnen voelen waardoor

Hij ook die dag weer terug kleur geeft!! Dit heeft Hij mogelijk gemaakt omdat Hij zoveel van ons houdt en wij van Hem!

Lieve mensen, als je kleur in je leven wil brengen, is Jezus het antwoord. Want Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven!

Wij wensen jullie een kleurrijke Pasen toe!

Erik en Hilde

Evangelische kerk Meeuwen - Gruitrode

Contactadres
Ann Truyen
Wijshagerkiesel 79
3670 Meeuwen - Gruitrode
of
Peter Rutten
Tulpenstraat 3
3670 Meeuwen-Gruitrode
0484/560 665

Website:
www.ekmeeuwen.be
Email:
info@ekmeeuwen.be

Adres
samenkomsten:
locatie zie
www.ekmeeuwen.be

Iedere zondag om
9.45 uur



Er zijn wereldwijd
honderdduizenden
evangelische kerken.
In België zijn er zo'n
driehonderd door de
overheid erkende
evangelische kerken (u leest
er meer over op
www.alliantie.org).

Wij geloven wat de Bijbel
zegt over God en de mens.
God heeft de mens lief en
wil ons een nieuw leven
geven.

PASEN = OPNIEUW LEVEN

Niemand kiest ZELF om geboren te worden. Onze identiteitskaart geeft aan waar en wanneer we geboren zijn. Ook onze voor- en achternaam hebben we niet zelf gekozen. In Psalm 139 vers 7 staat geschreven: "Gij hebt mij immers zelf gemaakt, mij met uw vingers aangeraakt, met toegewijde tederheid. mijn nieren en mijn hart bereid, mij in de moederschoot geweven, mij met uw wonderen omgeven." Mijn leven heb ik van God gekregen. Ook u bent een schepping van God. Geloof u dit? Nu ik leef, maak ik zelf vele keuzes. Geloven of niet geloven. Voor de dood kiest normaal gezien ook niemand. En toch is het een feit dat vroeg of laat een ieder sterft. Leven door geboorte en sterven door de dood. Uw begin en einde. Wat zal uw bestemming zijn? Hier kunt u ZELF voor kiezen Nicodemus was nieuwsgierig. In het evangelie van Johannes 3 vers 4 staat: "Jezus antwoordde en zeide tot hem [Nikodemus]: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Nikodemus zeide tot Hem: Hoe

kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden?" Met kerstmis vierden we de geboorte van Jezus. De blijde boodschap! Met Pasen vierden we dat Jezus verrezen is. Met andere woorden : Jezus leeft! 'Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.' Tomas reageert: 'Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?' Dan zegt Jezus de bekende woorden: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.' (Johannes 14 vers 6) Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. (Hebreeën 11 vers 1) Pasen, een feestdag! Ook voor u!
Aan u de keuze.

Sibylle



U bent van harte uitgenodigd op eerste paasdag
Zondag 1 april
10.00 uur
Buurthuis Wijshagen aan de Dennenstraat 36

Kom en vier met ons dit unieke feest!

Iedere week weer van harte welkom

Iedere zondagmorgen bent u van harte welkom bij onze samenkomsten. Vanaf **9.45u** overdenken wij de woorden van God door middel van zang, muziek, eigen inbreng en woorden vanuit de Bijbel. Kinderen hebben een eigen gedeelte in de dienst en zijn daarna in een aparte kinderklas. Na afloop is er koffie en thee. Tot ziens ?!

Locatie zie onze website
www.ekmeeuwen.be

